

# 10 manieren waarop je zonden worden gewist

*Shaykh al-Islaam Ibn Taymieyyah*



# 10 manieren waarop je zonden worden gewist



*Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah*

**Bron:**

Madjmoe' al-Fataawah (7/487-501)

**Vertaling door:**

Aboe Roewaahah al-Maghribie



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Een persoon kan verlost worden van de bestraffing voor zijn zonden door 10 redenen:

1- Berouw tonen. Dit is iets waarover alle Moslims het eens zijn. Allaah zegt:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Zeg: Oh Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allaah. Voorwaar, Allaah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”<sup>1</sup>

En Allaah zegt ook:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Weten zij dan niet dat het Allaah is Die het berouw aanvaardt van Zijn dienaren en Die de zakaat aanvaardt, en dat Allaah de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige is?”<sup>2</sup>

En Allaah zegt ook:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zie Soerat az-Zoemar (39), Vers 53.

<sup>2</sup> Zie Soerat at-Tawbah (9), Vers 104.

<sup>3</sup> Zie Soerat as-Shoeraa (42), Vers 25.

2- Bidden om vergiffenis. Het is overgeleverd in de **Sahiehayn**<sup>4</sup> dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: **“Als een persoon een zonde begaat, en vervolgens zegt: “Oh mijn Heer, ik heb een zonde begaan. Vergeef mij dus!” Allaah zegt dan: “Mijn dienaar weet dat hij een Heer heeft Die zonden kan vergeven of bestraffen; ik heb mijn Denaar vergeven..”**<sup>5</sup>

En in Sahieh Moeslim is overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: **“Als jullie geen zonden zouden begaan, zou Allaah jullie verwisselen met andere mensen die wel zonden begaan en Hem vervolgens om vergeving vragen, opdat Hij ze kan vergeven.”**<sup>6</sup>

3- Het verrichten van goede daden die zonden uitwissen. Allaah zegt:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ  
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

**“En verricht het gebed bij de twee einden van de dag en op sommige momenten in de nacht, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.”**<sup>7</sup>

En de Profeet ﷺ heeft gezegd: **“De 5 dagelijkse gebeden, en de Djoemoe'ah<sup>8</sup> tot (de volgende) Djoemoe'ah, en de Ramadaan tot (de volgende) Ramadaan, wissen de zonden uit (die verricht zijn) in de periode ertussen, indien de grote zonden vermeden worden.”**<sup>9</sup>

En hij ﷺ zei ook: **“Degene die de Ramadaan vast met Imaan<sup>10</sup> en hoop op beloning; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.”**<sup>11</sup>

<sup>4</sup> De **Sahiehayn**; dit zijn de 2 authentieke Hadieth-verzamelingen van Imaam al-Boekhaarie en Imaam Moeslim.

<sup>5</sup> Zie al-Boekhaarie (6953) & Moeslim (4953).

<sup>6</sup> Zie Moeslim (2749).

<sup>7</sup> Zie Soerat Hoed (11), Vers 114.

<sup>8</sup> De **Djoemoe'ah**; Het vrijdagsgebed.

<sup>9</sup> Zie al-Boekhaarie (1768).

<sup>10</sup> **Imaan**; geloof.

<sup>11</sup> Zie Moeslim (344).

En hij ﷺ zei ook: “Degene die wakker blijft in gebed tijdens Laylat al-Qadr, met Imaan en hoop op beloning; zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”<sup>12</sup>

En hij ﷺ zei ook: “Degene die de bedevaart verricht naar dit Huis (De Ka'aba), en zich niet obsceen of onzedelijk gedraagt; hij zal vrij van zonden terugkeren, als op de dag dat zijn moeder hem baarde.”<sup>13</sup>

En hij ﷺ zei ook: “De Fitnah voor een man, veroorzaakt door zijn familie, bezittingen en kinderen, wordt vergeven door het gebed, het vasten, en het oproepen tot het goede en het verwerpen van het kwade.”<sup>14</sup>

En hij ﷺ zei ook: “Degene die een gelovige slaaf bevrijdt; voor iedere ledemaat (van de slaaf) zal Allaah een ledemaat van hem weghouden van het Hellevuur..”<sup>15</sup>

Deze en andere soortgelijke Ahaadieth zijn overgeleverd in de authentieke Hadieth-verzamelingen. De Profeet ﷺ zei ook: “Al-Hasad<sup>16</sup> verteert goede daden net zoals vuur hout verteert, maar liefdadigheid blust zonden uit net zoals water vuur uitblust.”<sup>17</sup>

**4- De Doe'aae<sup>18</sup>** van de gelovigen voor andere gelovigen, zoals wanneer zij het **Djanaazah-gebed<sup>19</sup>** over hen verrichten. Het is overgeleverd op gezag van 'Aa'icha en Anas ibn Maalik, dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “**Er is geen Moslim die overlijdt, waarna een groep moslims die 100 personen telt voor hem bidt en bemiddelen voor hem, of hun bemiddeling voor hem zal worden geaccepteerd (door Allaah).**”<sup>20</sup>

---

<sup>12</sup> Zie al-Boekhaarie (37) & Moeslim (1268).

<sup>13</sup> Zie al-Boekhaarie (1690).

<sup>14</sup> Zie al-Boekhaarie (494) & Moeslim (5150).

<sup>15</sup> Zie Moeslim (2777).

<sup>16</sup> **Al-Hasad**; afgunst en jaloezie

<sup>17</sup> Zie Ibn Maadjah (4208). Imaam as-Soeyoetie verklaarde het **Hasan** [degelijk betrouwbaar] in al-Djaami' as-Saghier (3817).

<sup>18</sup> **Doe'aae**; Smeekbede gericht tot Allaah.

<sup>19</sup> **Djanaazah-gebed**; het gebed dat wordt verricht voor een overleden Moslim alvorens begraven te worden.

<sup>20</sup> Zie Moeslim (1576).



Het is overgeleverd dat Ibn 'Abbaas heeft gezegd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allaah ﷺ zeggen: “Er is geen moslim-man die sterft, waarna 40 mannen die geen Shirk plegen met Allaah het Djanaazah-gebed over hem verrichten; of Allaah zal hun bemiddeling voor hem accepteren.”<sup>21</sup>

5- De goede daden die namens een overledene worden verricht. Zo kan **Sadaqah**<sup>22</sup> en dergelijke gegeven worden (ten behoeve van de overledene). Dit zal de overledene baten, zoals blijkt uit de authentieke overleveringen van de Soennah en de overeenstemming van de geleerden. Zo kan ook een slaaf worden bevrijdt of de Hadj worden verricht (ten behoeve van de overledene). Het is bewezen in de Sahiehayn dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene die sterft terwijl hij nog (het inhalen van) vasten tegood had; zijn vasten dient dan (voor hem) ingehaald te worden door een nabestaande.”<sup>23</sup>

6- De bemiddeling op de Dag des Oordeels van de Profeet ﷺ en anderen, voor degenen die zonden hebben begaan. Dit is overgeleverd in de **Moetawaatir**<sup>24</sup> Ahaadieth over de bemiddeling, zoals de Hadieth waarin hij ﷺ heeft gezegd: “Mijn bemiddeling zal zijn voor diegenen van onder mijn Oemmah die grote zonden hebben begaan.”<sup>25</sup>

En hij ﷺ heeft ook gezegd: “Mij is de keuze gegeven tussen bemiddeling en het toelaten van de helft van mijn Oemmah tot het Paradijs. Ik koos voor de bemiddeling.”<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Zie Moeslim (1577).

<sup>22</sup> **Sadaqah**; liefdadigheid.

<sup>23</sup> Zie al-Boekhaarie (1952) & Moeslim (1147).

<sup>24</sup> **Moetawaatir Hadieth**; Dit is een Hadieth die door een zodanig groot aantal Sahaabah is overgeleverd, dat fabricering of vervalsing van de Hadieth is uitgesloten.

<sup>25</sup> Zie Aboe Daawoed (4739), at-Tirmidhie (2435) & Ibn Hibbaan (301). Imaam al-Albaanie verklaarde het **Sahieh** [zeer betrouwbaar] in Sahieh Abie Daawoed (3965).

<sup>26</sup> Zie Moesnad Ahmad (2/75). Imaam al-Moendhirie verklaarde het **Djayyid** [correct] in at-Targhieb wat-Tarhieb (4/448)

7- Ontberingen waarmee Allaah zonden kwijtscheldt in het wereldse. Het is overgeleverd in de Sahiehayn dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: **“Een Moslim wordt niet getroffen door vermoeidheid, of ziekte, of zorgen, of verdriet, of schade, of moeilijkheden - niet eens een doorn die hem prikt -, of Allaah scheldt hierdoor wat van zijn zonden weg.”**<sup>27</sup>

8- Hetgeen wat plaatsvindt in het graf aan beproevingen, verbrijzeling, en verschrikking. Dit behoort ook tot hetgeen wat zorgt voor kwijtschelding van zonden.

9- Hetzelfde geldt ook voor de verschrikkingen, de grote angst, en de ernst van de Dag des Oordeels.

10- De Genade en Vergevensgezindheid van Allaah zonder dat de dienaar hier iets voor gedaan of doorstaan heeft.

---

<sup>27</sup> Zie al-Boekhaarie (5642), Moeslim (2573) & at-Tirmidhie (966).